

Vit de Schatkamer van Chassidische Verhalen

TER WILLE VAN DE VREDE

„Wanneer een man een vrouw neemt” (Deut. 22:13).

Het bruiloftsfeest was klaar om te beginnen, de *choeppa* [het huwelijksbaldakijn] stond klaar en op zijn plaats, maar de geachte gasten moesten wachten, want de vader van de bruid, Reb Jaäkov Jitschak van Lublin (de *Chozee* van Lublin – ziener) deed veel langere tijd dan gewoonlijk over zijn middaggebed. Niemand durfde naar de reden ervan te vragen, maar tijdens het bruiloftsdiner bracht de *Chozee* het onderwerp zelf ter tafel.

„Jullie zijn natuurlijk allemaal verbaasd dat ik zolang deed over het middaggebed vandaag,” begon hij. „Wel, dit is de reden. Zoals jullie allemaal wel weten leert de Talmoed dat ‘veertig dagen vóór dat een kind gevormd wordt, een hemelse stem uitroept: *De dochter van zo-en-zo* is bestemd om te trouwen met die-en-die – en tegelijkertijd wordt aangekondigd in welk jaar het huwelijk zal plaatsvinden, in welke week, welke dag en op welk uur. Wanneer nu de ouders van het jonge stel in hun enthousiasme om een *mitswa* te doen, de huwelijksceremonie vóór de aangekondigde tijd willen houden, dan ontstaat er een of andere discussie, bijvoorbeeld over de voorwaarden van de *ketoeba* [het huwelijkscontract], opdat de *chattoena* [de huwelijksvoltrekking] plaats vindt op de vereiste tijd. Zoals onze Geleerden zeggen: ‘Er is geen *ketoeba* waar geen discussie over is.’

Welnu, daar ik wist dat het tijdstip dat in de Hemel voor het huwelijk werd vastgesteld nog niet was aangebroken, heb ik met opzet extra lang over mijn middaggebed gedaan, om ons te sparen voor die andere methode om die laatste minuten voor de *choeppa* te vullen.