

De Haftara voor de eerste dag van Sjavoe'ot (Jechezkel/Ezechiël 1:1-28,3:12)

door Reuben Ebrahimoff

De haftara voor (de eerste dag van) Sjavoe'ot gaat hoofdzakelijk over het visioen van de Profeet Jechezkel (Ezechiël) – het visioen van de Hemelse Wagen.

Het verband tussen de feestdag van Sjavoe'ot en de Haftara

Deze haftara wordt op Sjavoe'ot gelezen vanwege zijn verband met de openbaring die de Joden bij Matan Tora (de Gift van Tora) op de berg Sinai ervoeren. Toen had het hele volk een directe ervaring van de *Sjechina* – Hasjems aanwezigheid. Zo ook was het visioen van Jechezkel een directe ervaring van Hasjems aanwezigheid.

Historische achtergrond

Koning Nevoechadnedsar voerde de Joden in ballingschap naar Bavel in drie etappes. Tijdens de tweede fase van de ballingschap, die 11 jaar voor de verwoesting van het Beit Hamikdasj (de Tempel) plaats vond, tijdens de regering van Koning Jehojachiem, werden vele Joden weggevoerd, waaronder de Porfeet Jechezkel. Veel Joden voelden zich verdrietig en hadden het gevoel dat Hasjem hen in de steek gelaten had. Jechezkel bad tot Hasjem ten behoeve van de verbannen Joden, dat Hij medelijden met hen zou hebben. Hasjem antwoordde met te zeggen dat „Hij” met ons is. Jechezkels visioen van de Hemelse Wagen is een van de grootste mysteries van Tanach. Toen zij de profetie hoorden, was Bnei Jisraël ervan overtuigd dat Hasjem ook met hen zou zijn in ballingschap.

Samenvatting van de Haftara

1:1-3 De tijd en plaats van Jechezkels profetie. Jechezkels visioen vond ongeveer 11 jaar voor de verwoesting van de eerste Tempel plaats. Hij profeteerde terwijl hij in ballingschap was in Bavel, aan de rivier K'var (mogelijk de rivier Eufraat).

1:4-14 Het visioen van de Chajot of Engelen. De profeet beschrijft de gezichten, vleugels en benen van de Engelen.

1:15-21 Het visioen van de Ofaniem –Engelen.

1:22 De Rakia of Hemel boven de Chajot. De schittering en glans ervan.

1:23-25 Een gedetailleerde beschrijving van de vleugels van de Chajot.

1:26-28 Het verheven visioen van de Hemelse Troon.

3:12 De lof van de Engelen voor Hasjem.

Biografie van Jechezkel

De naam Jechezkel betekent „Hasjem maakt sterk” of „moge Hasjem sterk maken.” Jechezkel was een Kohen (priester). Hij was geboren in het dorp Anatot, vlak bij Jeruzalem. Zijn vrouw stierf onverwachts voordat de profetie begon. Hij was één van de 8.000 bannelingen in het jaar 597 voor de gewone jaartelling. Zijn profetieën duurden 30 jaar, verschillende waarvan datum, maand en jaar precies vermeld zijn. Hij was de enige persoon in de Tanach (Bijbel) die „Ben Adam” – mensenzoon – genoemd werd.
